

Er is veel, heel veel, dat we niet konden verwerken en nog blijven ontelbare vraagtekens te plaatsen. Op het oogenblik echter vragen we niet, we aanvaarden slechts.

Als we er aan denken, hoevelen onzer jongens daadwerkelijk het Vaderland dienden, mogen wij zeer dankbaar zijn, dat een zoo groot percentage ongedeerd is teruggekeerd.

Maar als we denken aan dien éénen, die ons ontvallen is, ontzinkt ons bijna den moed om verder te schrijven of te lezen. Henk!

Hij ging ook, toen het Vaderland hem riep. Zonder drukte, zonder branie, rustig naar het uiterlijk, maar ongetwijfeld met een hart, bloedend en vol onrust om hetgeen hij achterliet.

Hij is niet teruggekeerd. Voor hem was er geen blijde terugkomst bij Vrouw en Kinderen.

Hij gaf zijn leven voor het Land voor ons allen.

Veel vrees zal hij niet gekend hebben. Hij was niet iemand, die gevaren of moeilijkheden gauw uit den weg ging. Integen deel, wie hem slechts zag voet ballen, wist al van welk hout hij gesneden was.

Wat zullen we nog zeggen?

Zullen wij zijn goede hoedanigheden breed gaan uitmeten, terwijl hijzelf in alles de bescheidenheid zelf was!

Laten wij zwijgen. Henk is van ons heengegaan, wij zullen hem niet vergeten. In onze gedachten zullen we hem altijd terugvinden als dien Vriend, dien speelmakker, dien eenvoudigen, echten Kameraad.

Moge je Heengaan Vrede zijn geweest Henk en moge Hij, die alles bestuurt, je Vrouw, je Kinderen, al je verdere familieleden en Vrienden, kracht en moed geven.

Vaarwel?

God geve, dat het voor ons allen een "Tot Weerziens" is!

ER IS VEEL GEBEURD.....

en er zal misschien nog meer gebeuren.

Sinds de vorige competitie ten einde kwam is er ook veel veranderd.

De ZaterdagmiddagCompetitie heeft in haar ouden vorm opgehouden te bestaan.

Dit jaar voetballen wij voor het eerst in de Zaterdagmiddagcompetitie van den N.H.V.B.

Veel van onze vroegere voetbal kameraden zullen wij weer ontmoeten, maar er zijn ook nieuwe gezichten onder onze tegenstanders.

Wij zullen o.a. wedstrijden spelen tegen Blauw-Wit, Jong-Holland, Zwaluwen (Hoorn) en Dindua (Enkhuizen). De juiste in-deeling is mij niet bekend.

Laten wij er allen aan meewerken dat ook deze competitie een demonstratie wordt van "genoeglijkheidsvoetbal".

Ditmaal hebben wij met twee elftallen ingeschreven in plaats van met vier. Het was niet mogelijk om vier behoorlijke elftallen in het veld te brengen, terwijl er ook geen plaats voor zou zijn.

Speelt in deze competitie ook sportief. Weet een nederlaag met eere te dragen en vergeet ook nu niet, dat de scheidsrechter alleen de man is, die de beslissingen neemt. Met andere woorden: bemoei je niet met de leiding. Ook niet wanneer de arbiter een foutieve beslissing zou nemen. Bedenk, dat ook hij een mensch is, dus iemand, die niet feilloos is!

Vooruit jongens, zet hem op! doe je best om een zoo goed mogelijk figuur te slaan en zorg ervoor, dat ons eerste vlagvertoon in den N.H.V.B. een gunstige indruk zal maken!

Voorloopig zal ons Orgaan niet meer verschijnen, omdat de prijzen van het materiaal zoo zijn gestegen, dat de uitgave op het oogenblik niet te verantwoorden is.